

Schoolkrant juni 2019



Themanummer: Juffen en Meesters

Jaargang 11, nummer 2

Juffen en Meesters

Dat is het thema van de 2^{de} editie van onze schoolkrant! De kinderen konden daar van alles mee doen: schrijven over hun juf of meester van de Nederlandse School of hun Amerikaanse school, of over wat ze zelf willen worden of wat ze maar wilden. Elke leerling van groep 8 interviewde een van onze eigen leerkrachten en dat bracht me ertoe iets te schrijven over onszelf, oftewel juffen en meesters die Nederlands geven aan kinderen in het buitenland.

Het eerste wat me te binnen schiet is dat we allemaal proberen onze leerlingen aan het eind van het jaar mooie scores voor de CITO's en bloktoetsen te laten halen. Die reflecteren uiteindelijk wat de kinderen geleerd hebben. Daar werken we naartoe, ook al weten we dat het niet haalbaar is om met 3 uur in de week les hetzelfde te bereiken als in 5 volledige schooldagen per week. We overleggen dus, volgen workshops, wisselen ideeën uit, en ontwikkelen strategieën om toch zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Natuurlijk houden we er rekening mee dat het zaterdagochtend is, dat de kinderen al de hele week op school waren en eigenlijk liever voetballen, gymnastieken of uitslapen. We proberen het dus ook gezellig te houden. Dan is er een kwartier pauze, een kleine aanlooptijd om laatkomers op te vangen terwijl de andere kinderen elkaar veel te vertellen hebben, ze hebben elkaar tenslotte de hele week niet gezien. Kortom, effectieve schooltijd is ongeveer 2 ½ uur. Tja, dan is het eigenlijk heksenwerk om toch alle stof door te werken en in de koppies te krijgen en soms moeten we dan ook wel een beetje 'heksje spelen'. Van dat 'heksje spelen' willen we best iets aan de ouders overhevelen... 'kan je het nog een keer in het Nederlands zeggen?', 'nee, nu een Nederlands boek lezen!', 'ik weet het, je had al veel huiswerk, maar je Nederlandse huiswerk is ook belangrijk', 'welke woorden heb je deze week geleerd?' en zo zijn er nog wel wat ondersteunende acties te verzinnen.

Wij kijken allemaal weer met plezier uit naar de volgende zaterdag en bij de laatste les van het jaar naar het begin van het volgende jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gezellige sfeer die we met elkaar weten te creëren rond het Nederlands onderwijs, dat we allemaal belangrijk vinden voor onze kinderen. We vinden het leuk en zijn er trots op te zien dat de kinderen vooruitgaan en plezier met elkaar hebben. Geen betere leeromgeving dan een plezierige leeromgeving, zelfs met een beetje hekserij op z'n tijd.

Een hele fijne zomervakantie en we zien jullie allemaal graag weer in september!

Juf Trix



Dorian



Sam



Ilyas



Leena



Carolina



Yasmin

Hendrik



stijn



ik vind de juf lief

jullie zijn zo lief ♥
en schattig ♥

- Miryam

De kleuters van groep 1-2
zijn vrolijk, enthousiast
en slim; vooral als ze
goed meedoen, is het
erg gezellig in de klas!
Juf Barbara

Groep 1-2



EMILIA
groep
ausletweikeo
ikhouvaion

ANatto

EMILIA





De leerlingen van groep 3 A hebben een "elfje" gemaakt. Ze hebben iets geschreven over de klas, de leerkracht, de assistent, een andere leerling of over zich zelf.

3A
Leuke groep
gemotiveerde groep leerlingen
Hebben heel veel geleerd
super juf martine OLAV

Rohab
is lief
hy is eethijk
mij speelt met mij
leuk

KLAV Maak een "elfje"

Lars

juf Martine

is lief
maar is soms
liever dan ze was
lief.

LISA

Maak een "elfje"

San nab

Sanna

is goed

en ook cool

is goed in voetballen

leuk

Maak een "elfje"

Casper

SA

kan alles

bijna goed kuis

ze doen alles goed

alred

Maak een "elfje"

Penelope

juf

is lief

heel erg lief

maakt mij elke dag

blij

Matilda ✓

Maak een "elfje"

Brahm

is vriendelijk

en ook grappig

hij is heel leuk

lief

Rohan

Rohan

leest graag

hij leest graag

leest hij elke dag

leuk

Benjamin

Benjamin

is goed

in hardop lezen

moelijke woorden zijn lastig

moelijk

Inaya

zij

is goed

zij is lief

zij kan goed schrijven

alid

3-A

is leuk

we ligen woen

ik via 3-A leuk

altijd

Lucas

GROEP
3B



Anouk Buij

I vind jou hill lok
vet-feola!

umma



I denken mijn favorete dag of Nederlands
school is de eerste dag dat ik juf Fiola
heb ont moet en juf Rachel.

Helena



GROEP
3B



Soline





Mahiro
 Ik hou van Ipad doen in klas
 Het is leuk.



GROEP
 3B



IK vind de iPad leuk

charlotte



Speel tuin



Maia

IK vind de iPet leuk



marijn Gijnzel

GROEP
3B

Ik ken mijn juf niet

ik wil geen
juf worden ik
wil piloot worden



NO



Ally's

Mijn moeder is mijn
juf thuis omdat ik
home schooled zijn
het is heel leuk



this

Groep
4



MS. Andrews is mijn
juf.

Josephine

Sam



Mr. Bidwick is een
van de beste juf en leraar

Hoi ik ben Liviya Hambur
ger ik zit in groep 4
ik heb juf trix en
juf roos.



Juf Trix is streng
Maar ze is ook lief!



Sander

Ik wil een advocaat
worden mijn moeder en
vader zijn dat ook.



mijn 2 liefe links is *Juf soos
en Juf trix.



Mijn beste Jufis mij eegds
Juf!



Ik wil juf worden als ik
groot ben dan ben ik heel lief
dus goed luisteren naar juf
trix en juf Roos.



Mijn favorietste juf is een meester. Hij is ook mijn voetbal coach. voetbalengels niet zo til te doen met elkanders

meester



voetbal coach



Aline



Als Nederlandse school is gunnig dan ik ga na mij tralarij een mij leasar doet wiskunde dat ik doet in de future I doet todering eerst en dan mij zusje.

kimberly Grohowski

al ik later juf wordt wil ik
een juf van rekenen worden

-emma!❤️

$2+2=4$



ik wil een
actuur
worden

Maties

ik wil juf worden
als ik groot ben dan
ben ik heel lief en
ga ik de kinderen heel
veel leren.

wie weet
deze
letters

A B C D
E F G H



Rotte

J U F

waarom ze bent

lief

J U F

Lieve Peter

Lieve Peter

😊

Waarom
ze bent
Lief

Ana
Mijne beste juf is Mijne
engelse juf



Tim



GROEP 5



cleo

Mijn juf I super lief!!!

Anna-
Martha



Mijn Juf is aardig



Bente
v.d. Ham

Mijn juf is heel leuk en lief.

van
Linde
Juf ik



mijn juf is een goede juf en ze is heel lief

Remi

Mijn Juf is...



mijn juf is... lief



Susanna

Vivien

Mijn juf is.. lief



Moira

Mijn juf is heel erg lief!

Melina



Mijn Juf is lief omdat zij ons Donald Duck laat lezen.



Bente
de Zwart

Mijn Juf is lief! *Hanna!*



Nieve

Mijn juf is lief!

Mijn Juf is lief!

Elise

mijn juf is

LIEF
FRAPPIC

Lois

mijn juf is... aardig en helpt
mij



Tullia



VAN MIJN EIGENWIJZE
LEERLINGEN



LEER IK DE
MOOISTE DINGEN

(Juf Petra)

Mijn leerlingen zijn:

Grappig
Rare kwiebussen
Oerslim
Energiek
Paradepaardjes

Zombies ('s ochtends)
Echt leuk
Supersterren!
-Meester Jeroen

Mijn leerlingen...

Zijn hele lieve kinderen. Elke zaterdag kijk ik er weer naar uit om ze weer te zien. En om te horen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Het is altijd weer gezellig in de klas want ze houden wel van een praatje. ze doen goed hun best. IK ga ze missen en wens ze veel succes toe volgend jaar. Fijne vakantie!
Juf Rubaat

mijn meester



mijn juf



Harry Potter

hly

Mijn Meester:

Joviaal
Echt slim
Recht vaardig
Origineel
Energie
Nederlands

Mijn Juf:

Realistisch
Vriek
Belangrijk
Aardig
Attent

Te gek!

Door Emma C. van Selm

Mijn meester is...

Mijn juf is...

leuk
grappig

slim
grappig

-Julia groep 6



pinge dat
 hij doet: **Mijn** meester
 hij geeft **is**
 napoline **Hee**
 hij's grafige **ee**
 wij magge op **er**
 het bord tekene **ee**
Uit
Emma D.

*Mijn meester een mijn juf zijn heel *
 Leuk zij geven onz eten een snoep!



Groep 6A Malha

Mijn meester =
leuk



Milk
Jam

Mijn = Juf = gezellig en lief

Mijn meester en juf zijn
allebei heel aardig. Ik heb
altijd heel veel zin om hun
op de Nederlandse School te
zien.

- Pavine McNeill

Mijn meester

Ik hou van mijn meester hij is net
familie ik verheug me altijd als ik naar
Nederlands school ga want dan kan ik
hem weer zien.

Mijn juf

oh juf What ben je toch lief je
hebt ook altijd een glimlach zelfs als we
een toets hebben :-)

groep 6/puck

Mijn Meester is aardig.
Mijn Juf is lief.



BOBBEE



Mijn meester is een vis

Mijn juf is een wilde barfield



Rub GA
Verona

Mijn Juf



Mijn meester

Leonard

meester geeft ons Napoleonen!



juf is aardig!



CHRIS

Mijn meester...

Mijn juf...

is

is

LEEK

LIEF



Alexia Koehls

Mijn Master

Mijn juf



is en Giraffe en cat

Madeleine Talica

Mijn meester en Mijn juf geven ons eten



Annick Voeten



GROEP 7



<u>Juf</u> <u>Uw</u> ben geduldig Fantastisch <u>Jij</u> bent chill <u>Uw</u> bent begrijpend <u>De</u> leukste <u>I</u> deaal <u>T</u> evreden met uw haar Hoopvol	<u>Juf</u> <u>Uw</u> bent stil Fokelman <u>E</u> nthousiast <u>M</u> ooi <u>I</u> deaal <u>L</u> ief <u>I</u> k vind je cool <u>E</u> n je bent ook zorgzaam
Juf Judith	Juf Emilie
Juf Judith 	Juf Emily 

Iris Antonides



Iris



Arthur

Ik vind dat juf Judith wel een leuke juf is want ze legt de dingen goed uit. Soms is ze wel streng en ze geeft altijd veel huiswerk.

Ik vind juf Emilie de leukste van de twee. Juf Emilie helpt mij wanneer ik een probleem heb.

Arthur Baert

Mijn Juf Judith heeft donker krullend haar. Ze doet soms raar in de klas, en elke morgen als we binnen komen staat er een grapje op het bord. Ze maakt het les leuker door ons punten te geven, en daarmee kunnen we dingen kopen in onze klas winkel. Zonder Juf Judith zou de les saai zijn, maar omdat ze er wel is, is het niet zo. Ook al doet ze soms raar, zou ik veel liever Juf Judith dan iemand anders als mijn juf. Ze brengt snacks en laat ons op sommige dagen ons pyjama naar school komen. Juf Judith is speciaal in haar eigen weg.

Nathalie Berkelaar



Alex

Juffen zijn cool
Uren lang
Fleur de 'oranje'
Fantastisch
Eén, nee, twee juffen
Niets is niet leuk

Zeldzaam is het saai
In de klas, worden wij blij
Juffen zijn cool.
Nergens zie je iemand zonder een lach

Cadeaus op Sinterklaas
Ook is er feest
Onder het plafond van de school
Laat de juffen lang leven!

Alexander van den Broek

Juf Judith,
Ze geeft les, ja ze doet dit.
En ze doet het goed,
maar ja dat moet.
Les geven, les geven, les
geven, ja dat is wat ze doet.
En wij moeten luisteren
soms vraag
ik mij af waarom het moet.

Juf
U bent de best
Fantastisch
Enthousiast
Meer dan goed
Ideaal
Leuk
Ideaal
Enthousiast

Davita Doornbosch



Davita



Anniek

Juf Judith en Juf Emilie,
altijd hard aan het werk.
Dat is hun goede kenmerk.
Heel vaak doen we leuke spellen.
Maar soms moeten de juffen iets slechts vertellen.
'We moeten de CITO toets doen!; zeggen ze opeens.
Dat vind ik gewoon iets gemeens.
De Nederlandse school met leuke juffen,
maar onze juffen zijn de beste.
Elke zaterdag, bijna elke week in een klas,
maar het leukste van allemaal
is Juf Emilie en Juf Judith!

Anniek Ham

Juf Judith was een hele leuke juf en ze is heel lief maar soms is ze streng. In de klas doen we dingen die zijn leuk maar ook om over leren en als we toetsen doen hebben we nootjes. Als wij klaar zijn lezen we uit stripjes. Juf Judith doet veel voor ons. Ze gaf ons cadeaus op Sinterklaas. Ze probeert alles te doen om ons te helpen en dat helpt me veel.

Mateo Post Chiquillo



Mateo



Ruben

Ik vind dat Juf Judith heel leuk is en dat zij heel erg voor zorgt dat wij goed doen in school. Zoals een keer heeft ze tijdens het CITO toets een paar mannen buiten verteld om 'stil zijn' en 'De kinderen zijn met het CITO toets bezig!'. Ik vind juf Judith het beste juf ooit!

Ruben von Schukkmann

Juf Judith		Juf Emilie
	<u>J</u> uf <u>U</u> itstekend <u>F</u> antastisch	
<u>J</u> udith <u>U</u> itstekend <u>D</u> enk! <u>I</u> ntelligent <u>T</u> wee kinderen <u>H</u> eel lief		<u>E</u> cht lief <u>M</u> aar heel snap <u>I</u> n een stoel <u>L</u> ief <u>I</u> ntelligent <u>E</u> milie

Alies Sengers



Frederike

Juf Judith is altijd heel aardig. Ze speelt altijd leuke spelletjes met ons tijdens de les. Wij zingen ook in de les. Juf Judith heeft altijd een vrolijk en blijde sfeer in de les. Juf Judith is de liefste juf ooit!

Juf Emily is ook een hele aardige juf. Als ik een opdracht niet snap dan kan ze mij altijd helpen. Ze is altijd vrolijk in de klas. Juf Emily is ook heel lief. Ik hoop dat je er volgend jaar weer bent. Als je er niet bent, wens ik je veel geluk.

-Bedankt voor alles. Ik heb heel veel

geleerd.



Frederike Waslander

Tuf Judith en Emilie zijn mijn juffen.
 Ze zijn heel lief naar mij en de andere kinderen.
 Ze helpen ons en doen alles of ons te leren in
 grammatica, taal en cultuur.
 Ze hebben altijd tijd om iets uit te leggen.
 Het is altijd leuk in de klas met hun.
 Dank je wel!!!

Savio van de Wolfshaar



Savio

Savio



<u>G</u>	ezellig	<u>D</u>	oorzetters
<u>R</u>	aar	<u>E</u>	xplorief
<u>O</u>	ptimistisch		
<u>E</u>	xpressief	<u>B</u>	lij
<u>P</u>	rachtig	<u>E</u>	nergiek
		<u>S</u>	ociaal
<u>I</u>	nteressant	<u>T</u>	evreden
<u>S</u>	amenwerkend	<u>E</u>	nthousiast
		<u>!!!</u>	



* tekeningen van
 leerlingen gemaakt
 door:



Tuf Judith



*Leerlingen van de bovenbouw van De Nederlandse School in
Bethesda, 4 mei 2019*

Op 4 mei, tijdens de officiële dodenherdenking op de ambassade, lazen Alette, Berne Bau, Noah, Sophia en Luna het onderstaande gedicht voor. Het gedicht is geschreven door de leerlingen van de bovenbouw: veel leerlingen brachten 4 tot 6 dichtregels mee en daar hebben we het gedicht mee gemaakt. Tijdens de dodenherdenking worden niet alleen de Nederlandse gevallen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar alle Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld. Burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij crisisbeheersingsoperaties. Het was een hele eer dat wij uitgenodigd waren om ons gedicht voor te dragen. Het was een hele indrukwekkende middag want voor de herdenking zelf luisterden we naar Dhr. Alfred Münzer, die vertelde over hoe hij de holocaust overleefd heeft.

Nooit vergeten

*Vrijheid is bedoeld voor iedereen
En dat lukt als we samen staan en niet alleen
Voor velen lukt dit niet en
Dat doet ons veel verdriet*

*Veel mensen vechten voor hun vrijheid en die van ons
Wij kunnen vrijheid vieren, wij zijn er mee geboren
Maar voor velen is het een droom
Kiezen is moeilijk
Maar in tijden van oorlog is het simpel: je kunt niet kiezen*

*Niemand wil oorlog!
Het is een verschrikkelijke tijd
Mensen lijden en hebben geleden voor onze vrijheid
Maar nu kiezen wij: wij zijn vrij*

*Want
Ik mag met iedereen vrienden zijn
Ik mag wonen waar ik wil en lopen waar en wanneer ik dat wil
Vandaag wens ik vrijheid*

*In welke vorm dan ook
We moeten vrijheid waarderen, het maakt niet uit of het 4 juli is, of 27 april, of 4 mei
74 jaar geleden hadden kinderen honger en overal was er oorlog
In zo'n wereld willen we niet leven, daarom moeten we blijven streven
naar vrijheid.*

*Vrijheid is voor iedereen
Iedereen is voor vrijheid*

*We moeten dat nooit vergeten
Niet alleen op deze herdenkingsdag*

Juf Elisa is 40 jaar oud en geeft les aan de peuters. Ze heeft thuis een man en twee kinderen, Marijn (8 en bij Juf Fiola) en Benjamin (7 en bij Juf Martine). Ze is geboren in Honselersdijk, een dorpje onder Den Haag. Haar lievelingskinderboeken waren veel boeken van Thea Beckman, *Ik geef je de zon* van Nicola Yoon, en *De zee zien* van Koos Meinderts. Ze heeft een oudere broer en een jongere zus die nu allebij nog in Nederland wonen. In de zomer van 2017 is ze naar Amerika verhuisd. Ze is toen in September met lesgeven begonnen. In haar vrije tijd doet ze wielrennen, taekwando, lezen, en heel veel naaien. Ze geeft zelfs naailessen! Juf Elisa's favoriete eten is pasta en taco's, en haar favoriete gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis is de het huwelijk en de kroning van Willem-Alexander en Maxima tot koning en koningin. Haar favoriete vakantie land is Italië. Ze vind dat het leukst aan de Nederlandse school is dat haar gezin Nederlandse taal en cultuur kan onderhouden nu dat ze in Virginia wonen. Wat ze niet zo leuk vind is het vroege opstaan op zaterdagochtend.

Alette

Groep 8 schreef stukjes over
alle leerkrachten!

Juf Barbara

Juf Barbara is juf bij de kleuters en geniet er van om hen les te geven. Ze werkt al drie jaar op de Nederlandse School. Juf Barbara wil al sinds ze een kind was een kleuter juf zijn. Ze zegt dat er minder leuke dingen aan de job zijn zoals testen na te kijken en andere dergelijke zaken. Ze houdt ook van cultuur en haar favoriete moment in de Belgische/Nederlandse geschiedenis is de bevrijding in 1945. Haar favoriete kinderboek is Barbapapa door Anette Tison en Talus Taylor en als je haar eten wil aanbieden dan moet je haar kaas geven! Juf Barbara is geboren in Den Haag en heeft een zus. Nu is ze 48 en heeft ze drie kinderen en een hond. Ze gaat heel erg graag naar Italië op vakantie. In haar vrije tijd leest ze graag en ze kijkt ook graag naar de tv show "Spoorloos" en haar idool is Bradley Cooper.

-Jakob Leroy Fiems

Juffrouw Trix is een leuke juf. Haar favoriete vakantie land is Nederland. Ze vindt het leuk om te tennissen en met haar kleinkinderen op haar vrije tijd mee te spelen. Haar favoriete eten is Indiaas eten, en dat heb ik zelf nooit geproefd.

Juf Trix is 63 jaar oud en heeft geen huisdieren. Haar mama vertelden haar dat ze van heel jong met poppetjes school was aan het spelen. Juffrouw Trix werkt op de Nederlandse school omdat ze vindt dat het de leukste school is in Amerika.

Elias Weetjens – groep 8

JUF JUDITH

Weet je wat conch stew is? Ik ook niet, dus dat moeten we aan juf Judith vragen, want het is haar favoriete eten!

Net als alle leerlingen van de school vindt juf Judith het moeilijk om op zaterdag zo vroeg uit haar bed te komen, maar dat ze dan de kans krijgt om lekker meer Nederlands te praten EN haar leerlingen kan helpen met het begrijpen van de lesstof, vindt ze het ook wel weer heel leuk. Zoals ze zelf zegt: "Alsof ik even in Nederland ben, zonder een dure en lange reis "

Juf Judith is 36 jaar jong, ze is in Heerlen (dat ligt in Zuid Limburg en dat ligt in Nederland) geboren en ze heeft 1 broertje en 1 zusje, die allebei nog in Nederland wonen. Ze is getrouwd en heeft 2 kinderen: 2 jongetjes van 2 en van 5 jaar. Jammer genoeg hebben ze geen huisdieren meer, maar nog niet zo lang geleden hadden ze 2 vlinderhondjes van 14 jaar (die Nederlands blaften).

Ze is in 2018 begonnen met lesgeven op onze school, in groep 7. Waarom ze juf is geworden? Ze is eigenlijk verpleegkundige en als verpleegkundige gaf ze al les. Als tiener gaf ze muziekles en momenteel geeft ze ook bijbelles aan kinderen in haar kerk. Ze heeft super veel juffen in haar familie (wel 7), zelfs haar moeder is juf! Dus "juf zijn" is eigenlijk een deel van wie ze is, wie ze altijd al is geweest.

Juf Judith graag graag op vakantie naar tropische landen, als er een strand is is ze blij. Ze gaat graag op avontuur met haar gezin. Ze zingt ook heel graag, ze is lid van een kerkkoor. Ze las vroeger alles dat door Paul van Loon geschreven is en ze is een enorme fan van "De griezelbus" serie!

- Karen

Ik ben blij dat ik dit artikel mag schrijven over de enige echte juf Martine. Sommige mensen kennen haar als de gewone juf van groep drie en anderen kennen haar misschien als de directeur van de school. Hoe dan ook, ze speelt een grote rol in de Nederlandse school. Na een paar vragen, heb ik interessante feiten over juf Martine.

Ze vindt zelf de blije gezichten van de kinderen en de leuke sfeer met de fijne collega's het leukst op deze school. "Als ik op zaterdagmorgen op de Nederlandse school ben, heb ik altijd het gevoel alsof ik in Nederland ben," zegt ze. Haar lievelings kinderboek is "Boris" van Jan ter Haar. Ze geeft les op de Nederlandse school omdat ze het heel erg leuk vindt om les te geven. "Je maakt altijd wat mee!".

Haar lievelingseten is Indiaas, vooral de vegetarische gerechten. Ze kan ook niet zonder chocola en ze begint iedere dag met een bruine boterham met pure hagelslag. In haar vrije tijd doet ze aan lezen, wateraerobics, bakken, koken en reizen. Juf Martine heeft twee kinderen, een dochter van 25 die in Amsterdam woont en een zoon van 23 jaar die in Guinee woont. Ze is zelf geboren in Nederland, in Bussum en heeft een oudere zus en een jongere broer. Ze wist al dat ze een juf wilde worden toen ze op de lagere school zat.

Ik heb haar ook gevraagd waarom ze de Nederlandse school begonnen is. "Ik ben altijd al een voorstander geweest van de Nederlandstalig onderwijs en heb in Egypte en Guinee een Nederlandse school opgestart. Toen ik in 2005 in Amerika kwam wonen vond ik de afstand van Oak Hill naar DC te ver om twee keer per week naar de WIS te rijden voor na-school onderwijs. Ik kreeg toen het idee om een school te richten in Virginia. Er komt echter heel wat kijken bij het opstarten van een school en de WIS had geen interesse in een dependance in Virginia. Niet veel later kreeg ik een telefoontje van Karen van Loon die ook een school wilde starten en al meer onderzoek had gedaan en werk had verricht. Vanaf toen zijn we verder gegaan met alle voorbereidingen voor de Nederlandse school in Bethesda. In 2008 ontvingen scholen nog een startsubsidie van de stichting NOB en om daarvoor in aanmerking te komen hadden we 15 leerlingen nodig van ten minste 3 gezinnen. We hoopten op tenminste 23 leerlingen, maar het waren uiteindelijk 45. Veel meer dan verwacht. Inmiddels zijn dat er meer dan 140!"

Luna Libon - groep 8

Juf Petra

Juf Petra is de juf van groep 5 in de Nederlandse School. Zij komt oorspronkelijk uit Assen, maar woont nu in Washington met haar huis-tuin-en-keuken poes, hondje, en drie dochters. Juf Petra is 12 jaar geleden begonnen met lesgeven, zij vindt de Nederlandse School en hele bijzondere en gezellige plaats want je leert het mooiste vak van allemaal: Nederlands! In haar vrije tijd, Juf Petra houdt van boeken lezen, viool spelen, tennissen, zwemmen, wandelen in de natuur, rotsklimmen, musea en concerten bezoeken, en taarten bakken. Haar favoriete vakantiebestemmingen zijn Nederland en Zwitserland. Zij vindt alles lekker, maar vooral verse groente, aardappelen, pasta, pizza, en eigengebakken brood. Ze houdt van recyclen, biologische eeten, en neemt liever de trein of de fiets. Zij wil heel graag Koningin Petra van Rood-Wit-Blauw zijn.

Sebastian

Juf Wayne heeft heel veel leuke dingen dat misschien niet iedereen weet over haar! Als je deze artikel leest dan vind je heel veel leuke dingen over Juf Wayne.

Zoals:

Wat is Juf Wayne's favoriete vakantie land? Haar favoriete vakantie land is Amerika en Oostenrijk. Wat doet Juf Wayne in haar vrije tijd? Ze gaat uit eten, naar concerten, op vakantie gaan (natuurlijk) en Juf Wayne speelt ook volleybal! Juf Wayne's favorite boek is Het boek zonder tekeningen haar kinderen vinden dit een geweldige boek. Juf Wayne was geboren in Nijmegen en heeft 1 broertje. Haar idol is Chris Martin, hij is de zanger van Coldplay. Haar favoriete eten is boerenkool en ze mist frikandellen heel erg. Nu weet je veel meer over Juf Wayne!!!!

Door: Sophia Ferwerda (groep 8)

Interview met meester Olaf - door Arne (groep 8)

Meester Olaf is een leuke leraar bij de hogere klassen van de Nederlandse school van Bethesda. Hij werkt al 3 jaar heel hard bij de Nederlandse school. In het schooljaar 2015 naar 2016 werd hij een assistent, maar later werd hij een echte meester. Hij vindt het heel leuk om bij de Nederlandse school te werken. Hij vindt het leuk om met de Nederlandse gemeenschap te werken. Hij wist dat hij een meester zou worden toen hij zijn collega's op zijn werk moest gaan trainen. Olaf vindt niet alles leuk op Nederlandse school, omdat hij heel veel moet voorbereiden. Olaf werkt niet alleen bij de Nederlandse school. Hij heeft een familie met een dochter van 10 jaar en een jongen van 8 jaar. Olaf heeft geen huisdieren. Zijn favoriete eten is een broodje kroket. Zijn idool is Feynman (de wetenschapper), omdat hij veel enthousiasme heeft. Olaf is 46 jaar oud. Hij is geboren in Dronten en heeft een oudere en een jongere zus.

Meester Jeroen

Vraag 1: Wat is je favoriete vakantieplek? Antwoord: Lekker naar Caribisch (tropisch woord) eiland met strand en duiken! Bonaire bijvoorbeeld. Vraag 2: Wat is je favoriete gebeurtenis in de Nederlandse of Belgische geschiedenis? Antwoord: De ontdekking van Belgische friet! "De Belgische historicus Jo Gérard zegt dat hij in een oud manuscript heeft gelezen dat er al friet werd gemaakt in 1680. Als de Maas 's winters dichtvroor en het niet meer lukte mogelijk was om vis te vangen, sneed men aardappels in de vorm van visjes die men in vet kookte." Vraag 3: Wat doe je in je vrije tijd? Antwoord: Zo min mogelijk ik ben imker dus ik ben soms bezig met de bijen. Ik heb ook 3 motors waar ik graag een ritje mee maak en natuurlijk ook paardrijden (springen met Milton). Ik ga ook graag baseball kijken bij de Washington Nationals als het lekker warm is of naar een concert in Wolf Trap. Vraag 4: Wie is je idool? En waarom? Antwoord: Tja, eigenlijk vind ik dat je je eigen idool moet zijn. Daarbij bedoel ik dat je van jezelf de beste versie moet zien te maken en niet zoals iemand anders hoeft te zijn. Je kan natuurlijk wel veel leren van anderen en dat je eigen te maken. In dat respect heb ik veel van mijn vader en moeder geleerd en dat doe ik nog steeds. Je bent nooit te oud om te leren! Vraag 5: Wat is je favoriete eten? Antwoord: Als ik maar 1 ding de rest van mijn leven zou mogen eten dan kies ik voorsushi!!! Het liefst iets met verse tonijn....(maar Belgisch eten is ook erg lekker, zo moeilijk te kiezen)

Vraag 6: Wanneer ben je begonnen met les geven? Antwoord: zes jaar geleden ben ik begonnen met voor de klas staan. Ik gaf daarvoor al vaker bijles aan kinderen (wiskunde en taal), gewoon omdat ik het leuk vond. Dat begon ongeveer 12 jaar geleden.



Vraag 7: Waarom ben je begonnen met les geven? Antwoord: Dat gaat een stuk makkelijker als op straat lesgeven.....;-) Ik geef les op de Nederlandse school omdat groep 6 erg leuk is om les te geven. Elk jaar heb ik weer leuke kinderen die behoorlijk nieuwsgierig zijn. Vraag 8: Als je jezelf een andere naam zou mogen geven, welke naam zou je dan kiezen? Antwoord: Ach, bij Starbucks noemen ze me The Chosen One en vrienden zeggen wel eens Dutch, maar ik denk dat ik gewoon Jeroen zou blijven. Na al die jaren wnet dat flink. Vraag 9: Wat vind je het leukst aan de Nederlandse school? Antwoord: De kinderen die ik lesgeef. Als ik zie dat ze er lol in hebben om iets te leren. En ook als ze stroopwafels voor me meenemen.... Veel

stroopwafels. Het was ook erg leuk om samen met Meester filmpjes te maken. Vraag 10: Wat vind je niet zo leuk? Antwoord: Als ze geen stroopwafels meenemen natuurlijk..... Vraag 11: Wat is je lievelings kinderboek? Antwoord: *De Kleine Kapitein* van Paul Biegel. Echt een aanrader. Het gaat over een jongen die op het strand een schip maakt van onder meer een potkachel, een badkuip, een stoelpoot, zes emmers en een fietsketting en een groot avontuur beleeft. Ik heb de originele boek nog! Vraag 12: Hoe oud ben je? Antwoord: Ik denk vaak dat ik nog 28 ben maar toch ben ik al 53. Vraag 13: Waar ben je geboren? Heb je broers of zussen?



Antwoord: Ik ben geboren in Breda in Nederland en heb een broertje (Je weet wel hoe dat zit Sietse!). Vraag 14: Wanneer wist je dat je een juf of meester wilde worden? Antwoord: Toen ik zelf kinderen kreeg en begon met bijlessen geven merkte ik dat ik het erg leuk vond. Ik had ook op mijn werk al vaker training gegeven en dat ging ook goed.

Vraag 15: Heb je huisdieren? Antwoord: Jazeker! We hebben twee honden: Beta en Brody. Beta is geboren in het asiel en Brody is uit het bos gered. Verder hebben we ook een paard: Zeus maar die woont niet in huis Tellen mijn 20,000 bijen ook als huisdieren? Ze hebben ieder een eigen naam.... Vraag 16: Heb je kinderen? Antwoord: Ja, ik heb twee dochters: Kristin en Kylie. Kristin is nog assistent geweest op de Nederlandse School en kennen velen van jullie ook.

Sietse Venema - groep 8

Juf Viola is 45 jaar oud en is in Delf geboren. Haar verjaardag is 4 Juli. Ze heeft 1 jongere zusje en ze heeft 3 kinderen: 1 zoon en 2 dochters.

Juf Viola wiste al in de kleuterschool dat ze een juf wilde worden. Ze heeft zelfs haar juf gevraagd als ze bij haar kon wonen. Ze is begonnen me lesgeven in 1995, 24 jaar geleden, en nu hebben wij geluk om Juf Viola op onze Nederlandse school te hebben.

Sommige mensen denken dat juffen heel saai zijn, maar Juf Viola is heel interessant, zij is creatief en ze houdt van Marco Borsato. In haar vrije tijd knutselt ze met haar kinderen, kijkt ze naar series op haar Ipad en gaat ze graag uit eten. Juf Viola's favoriete eten is Aziatische eten, ze houdt van sushi en zoals kinderen houdt ze van ijs.

Juf Viola heeft een van de koolste verjaardag ooit. Op 4 Juli heeft ze een vrije dag van werk en kan ze naar vuurwerken kijken. Juf Viola's perfecte vankantie is warme weer en veel dingen te ontdekken.

Oliver

Juf Karen geeft les in groep 8 op de Nederlandsche school. Maar wist je dat haar broer boeken schrijft? Of dat haar niet haar vader? Wij hebben haar vragen gesteld om meer te weten te komen.

Eerst een beetje achtergrond. Juf Karen is 54 jaar oud. Ze was geboren in Huijbergen, vlak bij België. Ze heeft een zus Ellen en een broer Paul.

Door: Noah Hollenstede

En nu een paar favorieten:

Eten = Saucijzen broodje

Zanger(s) = Twenty One Pilots, The Dirty Heads, en de Gerard van Maasakkers.

Doen = wandelen, lezen, domme TV-series kijken, spelletjes op telefoon spelen

Vakantie = Australië

Laatst een stuk over de Nederlandsche School, voor ze had de school samen met Juf Martine opgericht.!

Q: "Waarom en wanneer zijn jullie een Nederlawische School begonnen?"

A: "We zijn de School begonnen in 2008, dus 10 jaar geleden. Er was naschoels Nederlands, aan de Washington International school

en daar hadden mijn kinderen les. Maar het was ver weg en het was door de week, na de dagschool..... Ik wilde dus graag dichterbij een school! En met behulp van een paar andere ouders en Martine Van Meter lukte dat. We begonnen met bijna 50 kinderen (dat was even schrikken want we dachten dat we er maar 15 zouden hebben dat eerste jaar) en nu al bijna 150!

Het was heel veel werk om de school te beginnen, maar ik ben echt heel trots op de school, alle juffen en meesters en alle kinderen!

Mijn leraar en mijn leerlingen VO1



Woorden die bij leraar horen:

- Leren
- Toets
- Luistert
- Streng
- Slim
- Snoep



Woorden die bij leerling horen:

- Altijd een telefoon
- Huiswerk
- Dom
- Slapen
- Veel werk
- De les is saai

Mijn 7 leerlingen in 1 zin omschreven:

- 'Was Nederlandse les maar op de ijsbaan.'
- 'Waarom hebben stoelen niet de vorm van een vensterbank.'
- 'Ik snap niet dat je ook moet kunnen lezen wat ik schrijf, ik heb het in ieder geval gemaakt.'
- 'Waarom zijn letters niet hetzelfde als muzieknoden, dan zou het veel makkelijker zijn.'
- 'En dan gaat iedereen waar je jaren bij in de klas hebt gezeten van school af, wat moet je dan?'
- 'Scoren met voetbal is makkelijker dan Nederlands.'
- 'Als ik mij concentreer op mijn werk probeer ik altijd in het papier te kruipen.'

Onze leraar in twee zin omschreven:

- 'Ze is altijd heel streng als we te laat komen.'
- 'Ze luistert altijd naar onze ideeën.'



De schoolkrant ^{High School} thinks
 we leren anders met
 - teletoon leerlingen en leerkrachten
 - interesse in paper
 - Lef, - te vsey

- vggv zolek ^{staan}
 - mr af - leren
 - communiceren

- dest. [↑]
 - sarcasme
 - geen vkr
 - zandig

- vrienden
 - sharing - caring
 - telecon rilveren - postige crisis

#read5fromteachers

- moeilijk
 - irritant/vervelend
 - oude keien
 - vil de sicut
 - halen
 - niet bij mijn ouders
 - onoverlijk
 - we gaan naar doden
 - vadenkingen

