

Schoolkrant december 2017



Themanummer: Herfst
Jaargang 10, nummer 1

Beste meisjes en jongens, ouders en collega's,

De dagen worden korter, de nachten langer. De bomen zijn bijna kaal, de tulpenbollen zitten in de grond en het is bijna winter. Onze schoolkrant is dit keer gewijd aan het thema 'Herfst'. Ik ging op zoek naar een passend Nederlands gedicht om bij dit voorwoord te plaatsen. Dit viel direct op: alle gedichten van vaderlandse dichters spraken over droevenis en verlies, treurnis en somberheid. De Nederlandse herfst heeft kennelijk een nogal donkere kleur. Als jullie in deze schoolkrant bladeren krijg je een heel ander beeld: vrolijke herfstkleuren, lekker veel snoep met Halloween, supergezellige dagen rondom Thanksgiving, ravotten in hoge bladerbergen. Het is waar, we hoeven op deze breedtegraad niet in het donker naar school en naar het werk en de lampen gaan hier 's middags wat later aan dan in Urk en Roosendaal. Maar zo'n verschil in hoe we de herfst beleven....? Misschien dat de vrolijke Nederlandse dichters zich niet door de herfst laten inspireren. Duidelijk is dat de leerlingen van onze school voldoende inspiratie hadden om vrolijke bijdragen te leveren aan deze schoolkrant.

Veel kijk- en leesplezier, en een hele fijne decembermaand.

Juf Trix



Groep 0/1



Ard aan

Een hondje in
een straat in
Nederland.

Dorian

Een paardje
waar je op kunt
springen en
een eendje.



Yasmin



Hendrik
Een giraf
en nog een.

Roman
Helemaal
zwart.



Ilyas
Een garage.



Stijn
Dit is mijn
papa.



ANIK A

Roméé



Thijs



Groep 1/2 - Bij herfst denk ik aan...

LUCAS



Lucas:
bladeren
padden-
stoel

Marie:
spin
blaadjes



MARGOT



Margot:
Spin
blaadjes

Groep 1/2 - Bij herfst denk ik aan...



Inaaya:
herfst-
bloemen

Julie:
Spinnen

Juf Barbara:
prachtige
herfstkleuren



Spin
pompoen
blaadjes

Groep 1/2 - Bij herfst denk ik aan...



Matias:
Spinnen-
web

Penelope:
Spinnen-
web
Spin



Sara:
boom waar
de blaadjes
afvallen

Groep 1/2 - Bij herfst denk ik aan...



Benjamin:
boom waar
de blaadjes
uit vallen

Brahm:
Spinnen
pompoenen



Cas:
leekhoorn
juf Sharon:
blaadjes







MARSH

In de herfst
ben ik jarig
en dan krijg
ik cadeautjes.



Ik houd va
Halloween,
omdat ik va
griezelige
dingen houd.



Ik vind de
herfst leuk
omdat ik
dan met de
blaadjes ka
spelen.



Ik vind
blaadjes leuk,
daar kan ik
in springen.



Ik vind het
leuk om in
de blaadjes
te springen
met mijn broer
Stijn.

Ik vind de herfst
leuk omdat ik
veel blaadjes
zie wanneer
ik hang op de
schommel zit.



Hannah



IK vind het leuk om in de blaadjes te springen.

MOTO



IK vind Halloween het leukst, omdat we pompoenen hebben.

IK vind Halloween het leukst, want dan krijg je snoepjes.



santer



Ik houd
van een
feestje.

IK houd van
de herfst en
van Halloween.



veronika



IK vind het
leuk om te
wandelen in
het bos in
de herfst.

Ik vind het
leuk om in
de blaadjes
te springen.



Ik vind
Zwemmen leuk
buiten zwemmen





maties

g
r
o
e
p

3
B



herfst, herfst, water, je te roek
peep

Aline



ALLYS



zing maar mee....



Ana



p
p
e
e
n
g
r
o
t
e
p
a
d
d
e
s
t
o
e
l
r
o
o
d
m
e
t
w
i
t
e

ROBINSON → ROBIN



LARISSA





De spin



Goedemorgen, zei de spin.
Ik heb vandaag zo'n zin, zo'n zin,
om een webje te gaan weven.
Nou dat doe ik dan maar even.
Rond en rond en draaien maar,
ziezo mijn webje is klaar!



S
t
i
p
p
e
n



6
h
e
k
s
e
n
b
i
j
e
i
k
a
r



IK vind de herfst mooi omdat
oranje, rood en geel mijn
lievelings kleuren zijn

Noam



ik vind de herfst
leuk omdat de kleuren
in de bomen
veranderen



Moira

IK hou VAN de herfst Tully
OMDAT je HALLOWEEN mag
Vieren



Op de herfst, ik doet herfst
 maken, pak bladeren en meer.
 Het is mijn favoriet! Maar het
 is te kort, dus ik moet warme
 hebben.



Line 4A

Het herfst is mooi. Ik vind het mooi!
 als de bladen zwaaien in de wind. ☺



Ik vind herfst leuk omdat
 het mijn Verjaardag is
 op 6 November. Nieve



de herfst is
 de herfst is
 garden vallen

wanneer de bladen
 vallen



sikas

Linde Groep 4

De herfst is niet mooi. En ook niet leuk. Omdat het regent. ☹️



De herfst is leuk. Halloween is mijn favoriet. Soms spring ik in de bladeren. Als ik een pompoen wil kiezen kies ik altijd een dat niet te klein of te groot is. Daarom is de herfst leuk.



Hanna

Bente

Ik vind de herfst leuk. Ik vind het leuk om dat ik in de bladeren mag springen.



Melina groep 4

Ik vind de herfst leuk want ik hou van te springen in de bladeren.



In de herfst ga ik heel vaak
naar buiten met bladeren
een stapel maken en dan
er op springen en nog veel
meer.



Anna
- Marth
a

In de herfst ga ik vaak
fietsen met mijn familie en
met mijn broertje speel ik
graag basketbal



De herfst is een prachtig seizoen.
De verschillende kleuren van
de bladeren zijn adembenemend.
Van de natuur geniet ik op
lange ritten buiten de stad.

Juf. Ria
groep 4

GROEP
5



GROEP
5



Rick

verjaardag
erlijk
rust
Jaar
ardig
eap
rijm
dag
aard
goot

Heel leuk
Eekhoortjes
Rood blaadtjes
Fracie blaadtjes
Snel word het kouder
Takken van de bomen

Emma Currea van Selm



Lily

GROEP
5



Madeleine



Sporten
Ik vind sporten heel
leuk!
Amerikaan voetbal

Elliot



GROEP

5

In de herfst kan je
bladeren harken



Pavine

Naiah



Chris

GROEP 5

Halloween



Maliha



Herfst

Nick

Minesclart inde Herfst...



Dit is Ivek

Annick

GROEP 5

Charlotte Grohauwskj
Groep 5

Charlotte



Emma
D.



Alexia

HERFST

GROEP ZES

NAJAAR/WINTER

Warme chocolade
melk
S Leuk!

Rosa



Winter is

Anniek



Niets better
Tien dagen
vrij!



Eenorm veel sneeuw
mog uwpopen
gennen in de sneeuw

Winter

Philine

Ijs
Niks leukers



Winter is =

Nathalie



Tanden trillen
Extra koud
Regend sneeuw

GROEP ZES

NAJAAR/WINTER

Winter!

Alex V.



Herfst is... Frederike



Iris



GROEP ZES

NAJAAR/WINTER



najaar



herfst
amsterdamse
grocht



Winter is

Mateo



Ruben



Najaar

Savio



Groep 7 opdracht: schrijf een acrostichon over

wat je leuk vindt in de herfst.

Robert

Halloween
erg koud
regen
Eten veel mandjes
Sneller donker
Trick of treat

Heel leuk
Eet kalkoen
Rennen in de bos
Falen doe ik niet
Sinterklaas vieren
Thee drinken

Arne

Heel koud
eten lekkers
rennen in de koud
Fruit
Sinterklaas
thee drinken

Mat

Hendrik

Halloween
eten
Regen
Fruit
Sinterklaas
thee

Herfst Sebastian

Herfst
Eet kalkoen
Bennen
Fietsen
Super leuk
Taart

Mette

Heel leuk
Eet pompoen en kalkoen
Rustig binnen zitten
Flink vallen op de stoep
Springen in de bladeren
Taarten bakken

Metode Venema

Halloween
Eten in huis
Ruiten dicht
Spelletjes
Thee

Simon
in de herfst bouwde het liefst hutten ^{over de boom}

Heel leuk
Lief huis
takken huis



Elias

Halloween
Eet kalkoen
Regen
Fijn
Sinterklaas
Taart



Mah Noah
Halloween
Eet kalkoen
Regen
Flink vallen in bladeren
Spelletjes
Tijd voor herfst!!!

Oliver Forrest

Halloween
Eet kalkoen
Regen
Flinke wind
Sinterklaas
Tijd for herfst!!

* * * * * Sophia * * *

* Heel leuk. * * * * *
* Eet kalkoen. * * * * *
* Rustig warme choco melk drinken. * * * * *
* Flink springen in de sneeuw. * * * * *
* Spelen in de sneeuw. * * * * *
* Taarten eten. * * * * *



ANNA WOLTZ OP SCHOOL – DE BIJDRAGES VAN GROEP 8 EN HET VO



Op zaterdag 4 november kwam de schrijfster Anna Woltz langs bij groep 6, 7, 8 en het VO. Het was een superleuk bezoek! Ze vertelde over hoe ze aan de ideeën over boeken komt, hoe lang ze aan ieder boek werkt en ze introduceerde haar laatste 4 boeken. Leerlingen hadden ook heel veel vragen! Voor groep 8 en het VO liet ze een schrijfpodracht achter..... Ze vertelde dat ze, toen ze zelf op de



middelbare school zat, iedere week – onder een schuilnaam! - een stukje in de krant schreef over haar ervaringen op school. En de opdracht aan de leerlingen was ook zo'n stukje te schrijven. "Doe net of je lezer er niets van weet, en vertel over iets op school!" Hieronder de bijdrages van een paar kinderen uit groep 8 en het VO.

School is wel interessant maar mijn ouders weten bijna alles. Maar voetbal is anders. Ik vind het ook heel interessant en mijn ouders weten er niet zo veel over. Als we naar training komen mouten we eerst 4 keer rond het veld rennen. Dan gaan we passen en dribbelen oefenen. Daar ben ik goed in en ik vind het ook leuk. Als onze coach blij is met ons spelen, mouten we 'Possession' spelen. In 'Possession' moet je de bal houden van de tegenstander en als hij het krijgt moet je proberen om de bal terug te krijgen. Voor de volgende taak moeten we 10 sit-ups doen, en 25 push-ups en 1 minuut plank. Dat is onze fitness training. Als dat klaar is mogen we soms een wedstrijdje spelen, of positie spel spelen
William

School is saai. Dat weet iedereen. Somige klassen zijn leuker dan anderen. Elk kind heeft die eene klas met die eene leerar. Die leerar die praat als een robot. Les geeft als een robot. Geen hint van emotie. Kinderen kunnen hele creatieve manieren vinden om die eene klas te skippen. Somige kinderen gaan 'ziek' naar huis, maar ik niet. Ik loop rond tijdens de les. Naar ongeveer tien minuten vraag ik om naar de wc te gaan. Ik zeg niet naar welke wc is ga . Als er geen essay due is of zo iets groots loop ik zo langzaam mogelijk naar de 1e verdieping (Engels zit op de 3de). Als ik eenmaal klaar ben loop ik weer als een slak naar boven. De hele trip duurt ongeveer 20 minuten. Dat is dus 20 + 10 minuten, in totaal zo'n 30 minuten. Dat is 4/5 van de klas. Nog tijd genoeg om mijn werk te doen.

Nathan

PE –
In PE doen we meestal dingen die kleine kinderen leuk vinden. we hebben het maar een keer per week voor 45 minuten. We doen een loop test of maken een paar kilometer. Maar dan spelen we tikertje of andere dingen. Soms doen we dodge ball. Maar meestal is het luek.

Roos

De truc van de onzichtbare inkt

Berne Bau

Vandaag ga ik praten over tekenen. er is een club op mijn school die heet de NAHS. dat betekent de "National Art Honors Society". Ik hou van tekenen en ik dacht dat het goed zou zijn. niks is gebuurd dus ik heb niks om erover te zegen.

Sebastian

Vaak denken ouders dat PE (sport) heel erg moeilijk, veel rennen of niet erg moeilijk is is, maar dat is niet zo! Ik heb sport als mijn eerste klas, dus ik doe elke dag hetzelfde. Dit is wat we gaan doen:

Start:

- Opwarmen
- Speech
- Kinderen praten
- Wachten
- Fluiten
- Doen wat we willen buiten, als we maar lopen!

Einde

Maar het kan ook buiten!

Start:

- Niet opwarmen
- Rennen
- Sport
- Buiten wachten tot we naar binnen kunnen komen
- Omkleden

Einde: sport of choice (10 min)

Anoniem

PE –

Dit seizoen spelen we veld hockey. Ik ben er beter in dan ik dacht.

Voor de warm up doen we tikkertje, maar soms ook gewoon drie rondjes om het veld. Daarna moeten we in een groepje even de spieren strekken.

Dan, voordat we met het echte spel beginnen, moeten we wat oefenen waar we niet zo goed in zijn. Als we daarmee klaar zijn gaan we echt spelen.

Mond beschermer, schen beschermers en hockey stick; spelen maar!

Ik doe altijd midfielder, die houdt de bal tegen en valt aan. Ik vind hockey heel leuk, het maakt mij niks uit tegen wie of met wie ik speel. Ik doe mijn best.

De lunch pauze –

Na het eten moeten we naar buiten. Dus iedereen gaat in zijn eigen groepje en doen allemaal wat anders. De meiden die de musical doen gaan in de kring zitten en beginnen te zingen. En dan zijn de meeste vriendinnen van mij, en mij erbij, aan het lezen bij de bankjes. Soms ga ik met de jongens voetballen, maar daar ben ik heel slecht in. Er zijn ook al die meiden die over alle mensen roddelen en drama beginnen. Meeste jongens gaan basketbal spelen, handbal of voetbal. De jongens die niet een balspel spelen zitten op hun telefoons of mobieltjes.

Madeleine

Eén ding dat iedereen weet over school is dat het saai is. Maar de meest saaie les is engels. Het is ZO saai dat ik bijna in slaap viel. En de juf geeft boeken die iedereen op aarde saai vindt zelfs een boekenwurm vind het saai. Omdat de juf alles vergeet leert ze ons dingen die iedereen weet en geeft altijd huiswerk. Het enige wat je kan doen is doodlen en na de les zegt iedereen wie de beste tekening heeft. Deze les zelf maar school saai!

Reimer

- 17

Anna Woltz Column

Ruben Gorkin

uniform:

Op mijn school moet ik een uniform aan dat bestaat uit een wit overhemd, een grijze broek, zwarte schoenen en een blauw gestreepte stropdas. Ik vind het maar niks, als je niet het goede uniform aan hebt wordt je gestraft, zelfs als je de verkeerde sokken aan hebt!

Christine Berkelaar

Het was al bijna het einde van het saaie schooljaar, maar, vorig jaar op school, was er een hele lieve juf, ze was heel aardig en iedereen vond haar leuk. Maar, er gebeurde iets ergs en ze moest weg. Net als dat was ze weg zonder doei te zeggen, niks. In haar plaats kregen we een hele domme meester. Hij wist zelfs niet wat hij ons aan het leren was. Dus hij moest weg. Na een week of zo, kwam er een nieuwe meester. Hij was niet zo leuk als onze juf, of zo gezellig, maar hij kon wel goed leren, dus hij mocht blijven. Tot nu toe, hebben we nog steeds dezelfde meester.

Op school mag je niet op je telefoons. Ook al ben je in de lunch mag het niet. In sommige klassen met hele aardige docenten maken het nu niet uit als je op de telefoon gaat tijdens lunch. Natuurlijk als je dat weet dan vertel je het aan niemand anders. Anders moet je in de rij wachten om er te eten

"Dring, driing!" daar gaat de wekker weer. Mijn veel tegenzin kruij ik uit mijn bed en maak ik me klaar om naar school te gaan. Als ik op de bus zit schreeuwen mijn klasgenoten door elkaar "heb je je huiswerk gedaan?" "Heb je de wiskundetaak afgemaakt?" "Wist je dat we een geschiedenisest hadden?" Ineens schiet ik weer wakker. Hebben we een geschiedenisest?

Razendsnel neem ik mijn schrift en lees ik de les nog eens terwijl mijn vriendin mij ondervraagt. Als we eindelijk aankomen aan school en ik uit de chaotische bus stap, sommen mijn vriendinnen in harmonie de les nog eens vlug op.

In de hallen van de school proberen wij ons klaslokaal te bereiken door de massa mensen. Als we eindelijk in de klas staan is het doodstil; het enige geluid dat we kunnen horen zijn de pennen die vliegensvlug bewegen.

Ik ga op mijn plek zitten en begin de onzettelijke moeilijke vragen te lezen.

Ro Baeten

Tijs Kuzce

5 Minuten

De bel ringt. Ik pakt mijn spullen in, en loop de gang in. Daar sluit ik me aan bij de massa mensen die al door de gang lopen. Ik zie steeds meer en meer mensen de hal in komen van de klassen. De een zit op zijn telefoon, de ander praat tegen een vriend(in). Met frustratie loop ik nu door hal, want ik moet helemaal aan de andere kant van het gebouw zijn en iedereen blokkeert de gang. Langzaam kom ik steeds dichterbij mijn volgende klas, wiskunde. Terwijl ik steeds dichterbij kom, ga ik steeds meer luisteren naar de gemakkelijke gesprekken die de andere studenten om me heen hebben: de ene groep praat over het nieuws, de ander over een vreselijk moeilijke wiskunde toets die ze net hebben genomen. En dan denk ik, gelukkig hoef ik die nog niet te nemen.

Ieder kind vanaf de derde graad krijgt zijn eigen Ipad. Maar sinds het moment dat de kinderen klaar zijn (met de activiteit op de Ipad) gaan ze gewoon door, maar games aan het spelen. Dan is er toch niemand om je te betrappen. Dus, sinds vorig jaar, hebben de meesters een app op hun Ipad dat kan controleren wat wij aan het doen zijn. Maar, iemand in mijn klas had gevonden dat als je Bluetooth uitdoet, dat dan jouw Ipad geen signaal meer geeft. Dat betekent dan dus ook dat de meesters geen signaal kunnen krijgen, en dat ze niet weten wat wij aan het doen zijn. Natuurlijk als je net bij de meester (of juf) zit, dan geen geluk voor jou. Ik ben ook zeker dat de meesters nog hun hoofden zitten te krabben van verbazing, want ze hebben nu nog altijd niets tegen die truc gevonden.

Alexander

Mandarijnen



Dag van dank en geven



BLACK FRIDAY

Herfst



koud

familie & vrienden



thanksgiving

rood

orange



pompoen



Eekhoorns